

Kees, onze eigenzinnige pater familias is niet meer.

Na ruim een half jaar in Hospice Kuria is hij woensdagochtend rustig in zijn slaap overleden. Frits trok de afgelopen jaren veel met Kees op. Hij heeft zijn kamer in Kuria met spullen van vroeger ingericht en (oude) vrienden bij Kees uitgenodigd.

Zijn hele leven heeft Kees genoten van zijn vrienden, bij tijd en wijle van familie, de onmisbare Caballero's en glazen rode wijn. Kees was een markant persoon die zijn verbasterde familienaam bet-Weterman eer aan deed. Hij hield van cultuur en musea en heeft meerdere malen met familie en vrienden de Documenta in Kassel bezocht. Kees hoefde/wilde niet ouder worden dan zijn moeder. Beiden zijn 73 jaar geworden.

We zullen zijn eigen wijsheid missen.

Cornelis Johannes Weterman

Kees

★ Goirle, 14 april 1950

† Amsterdam, 31 mei 2023

Irene en Adrie †
Eva en Bert
Lisa en GertJan
Sacha en Ewa

Ben

Theo

Nico

Annelies

Frits †
Jet en Antonie

Peter en Marleen
Max en Marischa
Luuk en Daniëlle

Correspondentieadres:

Peter Weterman
Buurweg 2
2203 CL Noordwijk