

Io vivat, Io vivat! Nostrorum sanitas!
Hoc est amoris poculum, Doloris est antidotum!
Io vivat, Io vivat! Nostrorum sanitas!

Dum nihil est in poculo, Iam repleatur denuo (2)
Nos iungit amicitia, Et vinum praebet gaudia (3)
Est vita nostra brevior, Et mors amara longior (4)

Gaudeamus igitur, Iuvenes dum sumus
Post jucundam juventutem, Post molestam senectutem
Nos habebit humus. Nos habebit humus.

Vivat Academia! Vivant professores!
Vivat membrum quodlibet! Vivant membra quaelibet!
Vivant senatores!

Vivant omnes virgines, Faciles, formosae!
Vivant et mulieres, Studiosorum nutrices,
Bonae, laboriosae!

Pereat tristitia! Pereant osores!
Pereat diabolus! Quivis anti-burschicus,
Nec non irrisores!

Ik weet niet wat het moet betekenen, dat ik zo melig
ben / Ik kan absoluut niets meer velen, sinds ik dit
sprookje ken / De lucht is blauw en het donkert en
rustig vloeit de Rijn / De rand van het balkonnetje
flonkert in de avondzoneschijn.

Een meisje, heel net en koket zit daar boven wonder-
baar / Zij kijkt hoe haar nieuwste toilet zit en kamt
haar bobby haar / Zij scheert met een gouden gillette
het kroezelig haar uit haar nek / En zingt uit de
nieuwste operette een foxtrot juist heel erg in trek.

Een heer in een fordje gezeten wordt door het zwijgen
haar gewaar / En remmen en stuurrad vergoten kijkt hij
naar boven naar haar / De ford had een tamelijke gang
en botste tegen een autobus an / Dat heeft met haar
schone gezang de lorelei gedaan.

OLOFSPOORTLIED

(wijze: "De kleine man".)

(tekst: J. H. van den Bergh)

De Olofspoort is onze soos, waar wij tecamen zijn,
en twee en twee is veel, en dat 's gezellig.
Zo hebben we het goed, en wordt dat aangelengd

dan is het weldra best, en dan geweldig! / met wijn,
Het leven is een lied,
voor ieder, die het ziet,
en wie het niet geloven wil,
gelooft het dan maar niet.

o-o-o-o

R E F R E I N

Dat is de Olofspoort, die elk van ons behoort
We vinden er gezelligheid, van een gezellig soort.
Wij willen er onszelf steeds zijn,
en doen wat ons bekoort.

Wij hebben er onze vrienden en zo zetten wij het
/ voort!

o-o-o-o

(wijze: Russisch Partisanenlied):

Broeders laat ons nog eens strijden
Er breekt weer een toekomst aan
Wij beleven nieuwe tijden } bis
Onder Olofspoortse vaan }

Ook al lopen wij in kringen
Ook al hebt U 't meer gehoord
Het traditiespook bedwingen } bis
Wil de jonge Olofspoort }

Laet de nihilisten dreinen
Want wij hebben het laatste woord
Wij, Bert Huisman en de zijnen } bis
Van d'illustere Olofspoort }

o-o-o-o

Buvons-bien

Buvons bien, nous buvons guère,
Buvons bien, nous buvons rien (bis)

Et pourquoi boirions-nous pas?
Est c' que le bon vin nous manque
Et pourquoi boirions-nous pas?
Le bon vin ne manque pas

x-x-x-x

Signor Abate! io sono, io sono ammalato.
Santo Padre vieni e date mi la benedizione
Hol' Sie der Teufel, wenn Sie nicht kommen.

x-x-x-x

De grote sultan heeft gefuifd
Hij heeft gedronken, hij heeft gekluifd
Hij heeft genoten spijs en drank
Daarvoor zij Allah eeuwig dank enz.

x-x-x-x

Sine Cerere et ~~sine~~ Baccho, friget Venus

x-x-x-x

Ten green bottles hanging on the wall (2 x)
And if one green bottle should accidentally fall,
there would be nine green bottles hanging on the wall
Nine green bottles hanging on the wall (2x)
And if one green bottle

etc.

x-x-x-x

THERE IS A TAVERN IN THE TOWN

There is a tavern in the town, in the town
And there my true love sits him down, sits him down
And drinks his wine with laughter free
And never, never thinks of me.

Fare thee well, for I must leave thee
Do not let the parting grief thee
And remember that the best of friend,
must part, must part

Adieu, adieu, kind friends, adieu, adieu
We can no longer stay with you (2 x).
And I'll hang my harp on a weeping willow tree
And may the world go well with thee!

o-o-o-o-o

=====
STUDENTEN - SOCIETEIT
O L O F S P O R T
=====