

Bij de eerste inauguratie van kennismakers in het dispuut CHAOS past het ons wellicht een blik te werpen in het verleden. Nu we de revolutionaire periode en de daaropvolgende periode van slofte achter de rug hebben, is het mogelijk een meer objectieve blik op onze ontstane geschiedenis te verkrijgen. Behoefte gezien blijkt ^{dat} de naamsverandering en de daarmee gepaard gaande splitsing reeds veel eerder tot stand had kunnen en had moeten komen. De twee "groepen" om dit door onze tegenstanders zoveel misbruikte woord naar ons te spreken, bleken een zo volledig tegenovergestelde mening over dispuutleven te hebben, dat het verwonderlijk, ja zelfs verbazingwekkend is, dat onze pre-natale periode zo lang geduurd heeft. De idee om in een klein stuit gewapend met Gondse pijp en aquarium het contact tussen student en chaotische maatschappij te bevorderen leek ons in flagante strijd met niet alleen onze eigen karakter maar ook met de onvolprezen Olofsport preambule. Misschien staat de naam CHAOS op onze karakter en het daaruit voortvloeiende gedragspatroon, zeker is dat Birre Beer daar niet op staat. 't Spijt me dat de naam heeft moeten vallen, maar ik geloof toch wel dat we nu zonder weerwoord aan die tijd terug kunnen denken. De tijd dat je je schaamt om de naam van je dispuut te noemen is voorbij. Het gevoel daarvan een zekere launheid, een ongeïnteresseerdheid in dispuutbelangen, is hopelijk ook voorbij. Het besluit om om het dispuut lid te worden, doet denken dat je je ook zo veel mogelijk geeft voor het dispuut. Daarom kan ik het besluit van Dick Mulder en Hans Rutgers om geen lid van CHAOS te worden omdat ze toch niet af te weinigen om het dispuutleven kunnen deelnemen,

waarden.

Dat het dispuutleven meer moet inhouden dan het nuttigen van alcoholica in groepsverband heeft geen betoog.

Het groeien, onbegrijpen zowel bij CHAOS-mensen als bij dispuut aspirant CHAOS leden, na de laatste dispuutavonden, berijpt dit. Mogelijke oorzaken als daar zijn: een reactie op de allereerste nibbuidigheid, een te veel bij elkaar komen, een te overvloedig schenken van geestijk rocht, of het onvermogen tot het voeren van een redelijke gesprek, meten onder ogen worden gezien.

Leet zelfkritiek geen beletsel wezen in de oplossing van deze oorzaken. Hopelijk is de inauguratie van deze herminimakers een wijetia met een opwekkend middel voor de CHAOS dispuutavonden spiritueler te laten verlopen. Met de spiritualiteit zal het wel weer lopen, nu ^{een} CHAOS-licid er een tweede male nu is gestand een belangrijke functie in het voor bestuur te veroveren. Overigens was dit een van de weinige goede gewoonten uit de "Birre Beer" periode van CHAOS.

Hierna komen we op de belangrijkste verhouding CHAOS-Olofspoot. Tot nu bestond ons dispuut uit frequente Olofspoot + feavekers. Doorgaans kon je vrijdag enkele CHAOS-mensen in societeit vinden om je laatste nappen of geld voor pilsjes aan hwijft te raken. Ook ~~sult~~ kon je altijd CHAOS-leden op Olofspootmanifestaties aantreffen. Ik hoop dat dit wel blijven en dat we de nauwe band met de Olofspoot blijven bewaren. Hiervoor is het regelmatig opnemen van nieuwe leden een eerste vereiste. Of de herminimakers procedure voor aanstaande CHAOS leden niet voor verbetering vatbaar is, lijkt me te betwijfelen. Een later selectie systeem dat toch wel een enigzins programmaarsich karakter mag dragen, lijkt me wenselijk.

Hier ligt misschien een mooie taak voor de te inaugureren leden, om hun romantische gevoelens af te reageren. Over het hoogtepunt van dit jaar voor CHAOS is reeds geweg gezegd. Dat we met deze reis het voortbestaan van het despunt op het spel zetten is misschien niet geweg onder ogen gezien, doch dit risico dient genomen te worden. Voor de in het nederland achtergebleven CHAOS leden mag het misschien van een schrale broost zijn hieraan niet meegewerkt te hebben. Na zo het verleden en de toekomst bekeken te hebben, kijkt het me, mede met het oog op de zichtbare dorst, tijd om over te gaan op het leden te waken de inauguratie der nieuwe leden. Na een nitant strenge selectie kunnen we eindelijk etoe overgaan deze grote persoonlijkheden, deze survivors of the fittest worden deze spicci in ons nodden op te nemen. Laten we hopen dat de deze plaats waardig zullen zijn. En ik wil eindelijk met de bede: Moge het me de hulp der nieuwe aangekomenen mogelijk wesen CHAOS zijn definitieve aangezicht te ^{doen} verkrijgen.

B.J. Nijhess

h.t. praeses 7963-1964